

## Deel 2

## Verlossing

### Advies

Neem eerst met elkaar deze handleiding door.

Kijk daarna deel 2 van: **Het wonder aan het kruis.**

Deze video van 15 minuten is te vinden bij de kringstudies op de site.

Sluit dan de avond af.

### Het tweede wonder van het kruis: Verlossing

#### Kerntekst

*Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en heeft in Christus over hen getriomfeerd.*

*Kolossenzen 2: 14-15 NBV.*

In les 1 hebben we stilgestaan bij de gebeurtenissen in Gethsemané. Jezus is door mensen en van God verlaten. God heeft de regie over dit alles en Jezus gaat deze weg vrijwillig.

In Johannes 10:18 staat: *Niemand neemt he (leven) Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Johannes 10:18.*

#### In de duisternis

Er trekt een groep mensen door de stille straten van Jeruzalem. Het is nacht. De soldaten hebben Jezus gevangen genomen en brengen Hem eerst naar de hogepriester Annas. De leden van de hoge Joodse Raad (Sanhedrin) hebben namelijk officieel twee zittingen nodig, op twee achtereenvolgende dagen, voor het vellen van een doodvonnis. Daarom moet Jezus snel voor Annas verschijnen voor de eerste maar niet rechtsgeldige zitting, omdat niet het hele Sanhedrin aanwezig is. De wet wordt hier met voeten getreden, maar daar kraait geen haan naar. Kajafas, de fanatieke schoonzoon van Annas kan snel de leden van het Sanhedrin voor een zogenaamde tweede zitting bij elkaar roepen. Na een nacht van gigantische geestelijke strijd in zijn worsteling tegen de zonde moet Jezus doodop geweest zijn.

De ondervraging van Annas richt zich op twee punten: over zijn leerlingen en over zijn leer!

#### Lees samen: Johannes 18: 19-24.

#### Er wordt geslagen

Jezus geeft een duidelijk en helder antwoord. Hij zwijgt over zijn leerlingen en neemt ze daardoor in bescherming. Maar ongetwijfeld waren er op dat moment mensen aanwezig die Jezus hadden horen spreken. Zij konden precies vertellen wat Jezus allemaal gezegd had. Zeker in de week voorafgaand aan zijn gevangneming was Jezus dagelijks in de tempel te vinden om onderwijs te geven en te discussiëren met Schriftgeleerden, Farizeeën en ander Joodse geestelijken. Als reactie op het antwoord van Jezus geeft één van de tempelsoldaten Hem een klap in zijn gezicht-mogelijk met een stok. Dit was de eerste maar niet de laatste keer dat Jezus zonder reden geslagen werd.

*Met een stok zullen ze de bestuurder van Israël een slag in het gezicht geven (Micha 14:1-4)*

### **De onschuld zelf**

Jezus was onschuldig, maar Hij liet zich zonder te verdedigen vals beschuldigen en tot bloedens toe mishandelen zodat jij verlost kunt worden van elke aanklacht van de duivel. De tactiek van de boze is dat hij je eerst verleidt tot zonde om je er vervolgens van te beschuldigen dat je gezondigd hebt: 'Je hebt het zelf uitgelokt'. 'Wat je gedaan hebt is onvergeeflijk. God ziet je aankomen als je Hem weer om vergeving vraagt, Je wist heel goed dat het fout was wat je deed'. Als jij je laat aanklagen door de boze zal je je schuldig blijven voelen.

De Bijbel leert dat de duivel ons dag en nacht aanklaagt voor God: *ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: De aanklager, die onze broeders dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. Onze broeders hebben hem overwonnen, doordat het Lam zijn bloed voor hen heeft gegeven en doordat zij daar in hun spreken van hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven (Openbaring 12:10-11 HB)*

Tijdens de mishandelingen heeft Jezus elke aanklacht van de boze en elk schuldgevoel dat hieruit is voortgekomen, op zich laten neerkomen. Door het wonder van het kruis heeft Jezus jou verlost uit de macht van de aanklager. Wat er komt een dag dat de boze je ervan beschuldigen zal dat je weliswaar je zonden hebt beleden, maar dat je toch nog iets bent vergeten: 'Als je niet alles beleden hebt, kan God je niet vergeven'. Gelukkig is Gods vergeving niet afhankelijk van jouw onvolmaakte manier van zonde belijden. Het offer van Jezus was volmaakt, waardoor God jou volmaakt heeft vergeven. Dat is buitensporige genade. God heeft al je zonden volmaakt vergeven en van je afgenomen. De boze heeft geen poot meer om op te staan.

### **Hardop!**

Spreek samen hardop uit!

**Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.** (Romeinen 8:1)

### **Je getuigenis**

De boze beschuldigt jou om je op te zadelen met schuldgevoel. Dat is zijn hoofdwapen tegen jou. Misschien denk je nu: waarom legt God hem dan niet het zwijgen op? Eenvoudig omdat God jou zelf de wapenen in handen heeft gegeven om de boze te doen zwijgen. Hij gaat die taak niet van je overnemen. Jouw geloof (dat Hij jou gereinigt heeft) en jouw getuigenis (dat Jezus jou verlost heeft) zal de boze doen zwijgen.

### **Regeren is negeren.**

Wat moet je doen als de boze je aanklaagt en je negatieve gedachten influistert?

De belangrijkste les is deze gedachte negeren. De boze wil juist dat je met hem in gesprek gaat en de strijd met hem aangaat. Zolang jij reageert, blijft hij onreine gedachten op je afvuren. Maar reageren is niet regeren. Regeren is negeren!

Toen Jezus in de woestijn verzocht werd, gebruikte Hij Gods Woord om de vijand te weerstaan. Als Jezus de verzoeking weerstaan heeft, schrijft Matteüs: *'Toen liet de duivel Jezus met rust en engelen kwamen en dienden Hem (Matt. 4:11)*. Dit is het normale christelijke leven. Je mag leren rusten in wat Jezus voor jou heeft gedaan. Aan het kruis heeft Hij de overwinning behaald en de vijand ontmaskerd en overwonnen. Ga daarom nooit in

## Op weg naar Pasen!

gesprek met de duivel maar met Jezus. Vraag God of Hij je gedachten wil vullen met zijn vrede, liefde en blijdschap.

### **God telt niet**

Sommige mensen zien God als een boekhouder; een God die als een Sinterklaas een boek heeft waarin Hij alle goede en slechte daden van de mensen heeft opgeschreven, gecategoriseerd en wel. Als je sterft, maakt God de optelsom van baten en lasten. Komt er een positief getal uit, dan mag je naar de hemel, maar komt er een negatief getal uit, dan moet je naar de hel.

God zij dank bevestigt Paulus in 1 Korintiërs 13:5 dat God in zijn volmaakte liefde ons het kwade niet toerekent. God houdt geen boek bij van het kwaad. Dat is het werk van de tegenstander. Paulus schrijft dat God de bewijslast, het strafblad dat de aanklager tegen jou gebruikte, verscheurd en vernietigd heeft door het aan het kruis te slaan (Kolossenzen 2:14) God is geen 'boekhoudgod'. Hij telt niet. Hij geeft je geen tweede en derde kans. Bij Hem mag je altijd opnieuw beginnen. Met een schone lei. Dat is buitensporige genade.

God wrijft je niet onder je neus hoe vaak je gestruikeld bent. Denk niet langer; dit is de zoveelste keer dat ik de fout inga; ik leer het nooit! Voor God telt niet wat zijn kinderen in het verleden hebben uitgespookt of hoe vaak zij zullen struikelen. God telt of jij je handen naar Hem uitstrekt om weer op te staan en opnieuw te beginnen. Net zolang tot je slappe knieën sterk genoeg zijn om op te staan en je weg met Hem te gaan.

### **Vragen om over na te denken**

- Herken jij het aanklagen door de boze? Hoe ga jij daar mee om?
- Schuldgevoelens kunnen verlamvend werken! Ook dit is wat wij herkennen in ons leven. Wat heeft jou geholpen om die schuldgevoelens te overwinnen?
- Wat vind je van het voorbeeld dat Jezus zweeg over zijn discipelen? Welke les kun je hieruit halen.

Jezus bloedde in Gethsemané. We spraken toen over vergeving. Door de slag in zijn gezicht bloedde hij opnieuw. Vandaag hebben we geleerd dat Hij ons volkomen verlost heeft!

### **Extra**

Lees samen Zacheria 3:1-5.

Zacheria krijgt een beeld. Welke kernpunten uit dit stuk vallen jou nu op nadat je deze les hebt doorgenomen?

Bron: De laatste 18 uur - Wilkin v.d. Kamp