

Deel 4

Genezing

Advies

Kijk eerst met elkaar naar video nummer 4: **Het wonder van het kruis.**

Deze video van 15 minuten is te vinden bij de kringstudies op de site.

Neem daarna met elkaar deze handleiding door en sluit dan de avond af.

Het vierde wonder van het kruis: Genezing

Kerntekst

Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Jesaja 53:5

Jezus overgeleverd aan Pilatus

Vroeg in de morgen wordt door de Joodse leiders besproken hoe zij de Romeinse stadhouder Pilatus kunnen overhalen om Jezus ter dood te brengen. Zij hebben zelf het recht niet om de doodstraf te voltrekken. Daarom wordt Jezus – na een nacht zonder slaap, geslagen en mishandeld- als een misdadiger geboeid en overgeleverd aan Pilatus.

Pilatus handelt volgens de Romeinse wet en dat houdt in dat niemand veroordeeld mag worden zonder gehoord te worden.

Lees samen: Lucas 23:1-18

Jezus gaat heen en weer tussen Pilatus en Herodes. Beide regeerders komen tot de conclusie dat Jezus onschuldig is. Pilatus wil Jezus vrijlaten, nadat hij Jezus geselsd heeft. Het woord dat Lucas gebruikt voor geselen (padideuo) betekent letterlijk 'opvoeden, een lesje leren'. Dit is een grove overtreding van de wet, omdat hij net Jezus onschuldig heeft verklaard.

Geseling

De geseling stond bekend als zeer bloedig. Jezus wordt naakt met touwen aan een paal gebonden. De armen omhoog gestrekt, het gezicht naar de pilaar. Meestal voeren twee soldaten de geseling uit en slaan om de beurt met de zogenaamde flagellum (kort handvat met leren riemen waaraan voetwortelbeentjes van een schaap zijn bevestigd). De Romeinen hadden dit martelwerktuig speciaal ontworpen om het vlees van het lichaam van het slachtoffer te scheuren waardoor de spieren en pezen bloot kwamen te liggen. Met dit verschrikkelijke instrument wordt de huid op de rug en de achterkant van de benen van Jezus letterlijk aan flarden geslagen tot Hij half bewusteloos van pijn en bloedverlies in elkaar zakt. Het is de vierde keer dat er bloed vloeit uit Jezus' lichaam. Het vierde wonder van het kruis, het wonder van genezing, is hieraan verbonden.

Wat is de zin van dit vreselijke lijden?

Waarom moest het lichaam van Jezus, dat nooit ziekte had gekend, zo ernstig verminkt worden dat de mensen Hem niet meer konden herkennen (Jesaja 52:14)? Waarom moest Jezus zo verschrikkelijk lijden dat mensen het niet langer konden aanzien (Jesaja 53:3)? Had Hij niet op een andere- minder gruwelijke manier- kunnen sterven? Het moet een betekenis hebben. We hebben al gezien dat de Man zonder zonde al onze zonde op zich nam. Zo heeft de Man zonder ziekte ook al onze ziekten op zich genomen. In elke geselslag-die zijn volmaakte lichaam verscheurde- nam Jezus elke vernietigende ziekte op zich. Jesaja had geprofeteerd: *Hij was veracht en van mensen verlaten, een Man van smarten en vertrouwd*

Op weg naar Pasen!

met ziekte, ja als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen (Jesaja 53:3-4 NBG).

Er bestaat geen verwoestende ziekte die Jezus tijdens de vernietigende geselslagen in zijn lichaam heeft gedragen. Daarom zei Jesaja: *Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.*

Weten dat Jezus heeft geleden kan-voor mensen die nu ziek zijn- een troost zijn. Te mogen weten dat Jezus hun lijden kent, maakt het lijden wellicht dragelijker en voelt als erkenning van hun eigen lijdensweg. *In al hun benauwdheid was Hij benauwd (Jesaja 63:9 NBG)*

Bidden is een opdracht

Bidden voor de zieken is een opdracht van Jezus. *En hen die geloofd hebben, zullen deze tekenen volgen: in mijn naam zullen zij demonen uitrijven; in vreemde talen zullen ze spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden (Marcus 16:17-18)*

Wij bidden, Jezus geneest. Wilkin v.d. Kamp schrijft: 'Ik heb zoveel zieken door Jezus genezen zien worden. Persoonlijk heeft Jezus mij op wonderlijke wijze genezen van onvruchtbaarheid (we hebben nu vier zonen) en van mijn epilepsie, beide bevestigd door artsen en de dagelijkse praktijk. We hebben knieschijven zien opschuiven, zagen ruggen genezen, gezwellen verdwijnen en astma aandoeningen genezen. Dat is wat Jezus doet in onze dagen'.

Toch schrijft hij ook dat hij nog steeds worstelt met het gegeven dat God de één wel geneest en de ander niet. Hij weet ook dat er geen enkele bediening is waarin God alle zieken geneest. Het ligt niet aan degene die voor de zieken bidt en al helemaal niet aan degenen die ziek zijn. Ik weet dat God in deze tijd niet iedereen geneest en ik zou willen dat het anders was.

Wat doe je als genezing toch (nog) uitblijft? In Hebr 2:8-9 staat: *Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd dat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus!*

Wij lezen hier dat 'alle dingen' (dus ook alle ziekten) aan Jezus onderworpen zijn, maar dat we nu nog niet zien dat Hem 'alle dingen' (dus ook alle ziekten) onderworpen zijn. Met andere woorden: de waarheid van het wonder van het kruis is dat wij in Jezus' striemen zijn genezen; feit is dat wij nog niet altijd zien dat elke ziekte Hem onderworpen is. Dat is voor veel gelovigen een worsteling. Daarom is het van groot belang dat wij ons in alle omstandigheden vasthouden aan de laatste vier woorden: **Maar wij zien Jezus!** Dat betekent ook dat we als gelovigen op een dag allemaal volkomen gezond oog in oog staan met onze Verlosser. Dood en ziekte hebben niet het laatste woord!

Vraag

Herken je de genoemde worsteling? Hoe ga jij er mee om? Deel dit in alle eerlijkheid met elkaar. Misschien is het een goed moment om dit samen in gebed te brengen en de zieken die wij in de gemeente kennen bij Gods troon te brengen.

Krachten van de komende wereld.

In Hebréeën 6:5 worden de genezingen en de wonderen die we tussentijds meemaken 'krachten van de komende wereld' genoemd, die we mogen 'proeven'. Het is een heerlijke voorsmaak van wat ons bij de wederkomst te wachten staat. Want met 'de komende wereld' wordt de nieuwe wereld bedoeld die aanbreekt als Jezus terugkomt en het herstel van alle dingen zal plaatsvinden (Handelingen 3:21). Als kinderen van God hebben wij de Heilige Geest ontvangen en mogen we de krachten van de komende wereld nu al- zij het nog niet in haar volheid-ervaren. Elke keer wanneer God zijn Woord bevestigt met genezingen en wonderen is dit een lichtstraal in de duisternis, een glimp van Gods glorie, een voorproefje van wat komen gaat: het herstel van alle dingen. En dat smaakt naar meer!

Want de tegenwoordige wereld is niet blijvend. Meerdere keren heeft Jezus aangegeven dat deze wereld tot een einde komt. Gelukkig maar! We kunnen ons geen erger vooruitzicht voorstellen dan dat de tegenwoordige wereld met al haar ellende, ziekte, duisternis, verlatenheid, wreedheid en oorlog eeuwig zou blijven doorgaan. God zij dank gaat dit niet gebeuren. Jezus heeft ons opgedragen om het goede nieuws over het Koninkrijk van God bekend te maken over heel de wereld. Als onder alle volken van Hem is getuigd, zal het einde komen. God wil ons in de tegenwoordige wereld al iets laten proeven van wat zo anders en zo volkomen is, dat we nooit meer gecharmeerd zullen worden van wat de huidige wereld ons te bieden heeft. De wonderen die Jezus deed en de wonderen die wij in zijn naam zien gebeuren zijn 'tijden van verademing' en 'krachten van de komende wereld', die wijzen naar de nieuwe wereld die komen gaat. De schepping wacht op het moment dat het herstel van alle dingen zal plaatsvinden bij de wederkomst van Jezus.

In termijnen uitbetaald

Lees met elkaar: Romeinen 8:18-23

Paulus schrijft dat wij de Heilige Geest als voorschot hebben ontvangen op wat nog komen gaat. In Efeziërs 1:14 noemt Hij de Heilige Geest 'het onderpand van onze erfenis'. Het Griekse woord voor 'onderpand' is *arrabon* en dat mogen we vertalen als 'voorschot' of 'voorproef' van wat gaat komen. We hebben een voorschot ontvangen van wat in volheid gaat komen. Toen Jezus zei: 'Het is volbracht!' is het goed daarbij te bedenken dat ook genezing ons ten volle geschonken is, maar dat we het in termijnen uitbetaald krijgen. De krachten van de toekomstige eeuw doen ons verlangen naar de uitbetaling van de laatste termijn: het herstel van alle dingen.

Vraag

Durf je in alle vrijmoedigheid voor zieken te bidden? Wat vind je wel of niet moeilijk aan deze opdracht van Jezus?

Getuigenis

Corlien Doodkorte bezocht in 2012 een conferentie over Het wonder van het kruis. Ze was er samen met haar man en twee dochters. Na het onderwijs over de geseling van Jezus, werd er gelegenheid geboden voor gebed voor de zieken. Corlien stond op uit haar rolstoel, dat kon ze nog wel eventjes. Verder was haar lichaam aangetast door de ziekte van Parkinson. De ziekte was zo ver gevorderd dat Corlien al afscheid aan het nemen was van het leven en van

Op weg naar Pasen!

haar gezin. Maar op die avond raakte God haar aan en genas haar bijna volledig van de ziekte. Zij schreef het boek 'Geen grappen God', waarin zijn vertelt over haar ziekte, het wonder en de worstelingen daarmee. Een van de vragen waar Corlien mee geconfronteerd werd, was deze vraag: 'Waarom jij wel, en anderen niet?'

Bron: De laatste 18 uur - Wilkin v.d. Kamp