

Deel 5 Bevrijding

Neem eerst met elkaar deze handleiding door.

Kijk daarna deel 5 van: **Het wonder aan het kruis.**

Deze video van 15 minuten is te vinden bij de kringstudies op de site.

Sluit dan de avond af.

Het vijfde wonder van het kruis: Bevrijding

Kerntekst

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Galaten 3:13

Een goed grap

Na de wrede geseling nemen de soldaten Jezus mee naar de binnenplaats. Daar roepen ze het hele bataljon bij elkaar, zo'n zeshonderd manschappen. Jezus, half bewusteloos, wordt door de soldaten bespot. Zonder dat Pilatus hiervoor opdracht heeft gegeven, rukken ze Hem de kleren van het lijf en zien het als een 'goede grap' om over de kapotgeslagen rug van deze provinciale Jood een rode Romeinse soldatenmantel te hangen. Jezus was door zijn volksgenoten als koning van Jeruzalem binnengehaald, daarom geven ze Hem spottend een rietstok in zijn hand-bij wijze van scepter- en vlechten ze van doornige twijgen een 'kroon' en zetten deze hardhandig op zijn hoofd. Toch was ook hierin God zelf de Regisseur. Pilatus had geen enkele macht over de gebeurtenissen in de laatste achttien uur van het leven van Jezus op aarde.

De 'kroning' van Jezus op de binnenplaats was niets minder dan een profetische handeling waardoor God ons wil laten zien wat het vijfde wonder van het kruis, het wonder van bevrijding, voor ons betekent. Door op de doornenkroon te slaan drongen de dorens in de hoofdhuid van Jezus. Opnieuw komt het bloed van Jezus op de aarde terecht.

Jezus is gekomen om gekroond te worden met de doornenkroon van jouw leven.

De vloek in ons leven

De doornenkroon staat symbool voor de vloek in ons leven nl. de gevolgen van de zonde.

In Genesis lezen we dat de aardbodem als gevolg van de zondeval vervloekt is en sindsdien dorens en distels voortbrengt.

De aardbodem is omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen (Genesis 3:17-18)

Toen Jezus door Romeinse soldaten met een doornenkroon werd gekroond, was dit een profetische handeling waarin zichtbaar werd dat Jezus in onze plaats tot een vloek is geworden: *Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan het hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof (Galaten 3:13-14)*

Op weg naar Pasen!

Jezus is niet alleen aan het kruis gestorven om jouw zonden van je weg te nemen, maar ook om de gevolgen van de zonde te vernietigen; de schuld, de schaamte en het slachtoffer zijn. Jezus droeg de doornenkroon in jouw plaats zodat jij onbelemmerd de Vaderzegen kunt ontvangen. We hebben al gelezen dat de dorens symbool staan voor de zonde en hun invloed in ons leven. Sterker nog: ze staan symbool voor de vloek in ons leven. Maar wat houdt dat nu in?

De geestelijke betekenis van een vloek

Een vloek is veel meer dan alleen maar een krachtterm. Je kunt met krachttermen jezelf en anderen vervloeken. Als je vloekt spreek je immers ook onwaarheid uit over God. Mensen die het hebben over vloeken denken in de eerste instantie aan dat soort uitspraken.

In het derde van de tien geboden wordt misbruik van Gods naam verboden (Exodus 20:7). Door te vloeken wordt het heilige van God neergehaald.

De Bijbel leert ons dat een vloek een geestelijke kracht is die over ons kan komen, ons kan achtervolgen, treffen en vernietigen. In Deuteronomium 28 en 29 wordt daar uitvoerig over geschreven.

Een vloek kan echter nooit zonder oorzaak (zonde) doel treffen. In Spreuken 26:2 staat: *Zoals een mus wegvlucht, zoals een zwaluw wegvliegt, zo komt een vervloeking zonder reden niet aan.*

Een vloek kan alleen zijn doel treffen als daar een grondige reden voor is. Deze geestelijke wet geldt zelfs na het sterven en de opstanding van Jezus als wij volharden in de zonde.

Toen Jezus voor Pilatus stond, riepen de mensen: Zijn bloed kome over ons en onze kinderen (Matteüs 27:25 NBG). Aan het kruis vraagt Jezus zijn Vader plaatsvervangend om vergeving, opdat de vloek die zij over zichzelf hadden afgeroepen, hen niet zou treffen:

Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen (Lucas 23:41)

Over dit onderwerp is heel veel te zeggen en het is goed om erbij stil te staan. Zowel Derek Prince als Wilkin v.d. Kamp hebben over dit onderwerp diverse boeken geschreven.

Jouw doornenkroon

Wij gaan weer even terug naar het Pretorium waar Jezus bespot en geslagen wordt door de Romeinse soldaten. De doornenkroon die Jezus op het hoofd gezet krijgt, is in feite jouw doornenkroon. Hij heeft dit voor jou gedaan. Jezus wil dat jij jouw doornenkroon aan Hem geeft. Jouw doornenkroon kan bestaan uit: je verleden, je pijn, je woede, je verdriet, je afwijzing, je minderwaardigheidsgevoelens, je recht op vergelding en je slachtofferrol.

Het betekent volledige overgave, met als gevolg dat de Heilige Geest je denken gaat vernieuwen. Hij gaat je nieuw inzicht geven en wekt in jou een verlangen op naar groei en verdieping in je omgang met God. Dit is een mooi samenspel waar je in alle vrijheid van mag genieten. Dat dit samenspel met vallen en opstaan gaat is geen schande. Dat

Op weg naar Pasen!

hoort er gewoon bij. Hoe gaaf is het te weten dat je als christen dit proces kunt doorlopen in de kracht van de Heilige Geest.

Lees samen de volgende teksten:

Filippenzen 4:13

Hebreeën 4:16

Vraag: Wat springt er voor jou uit?

De zegen van Abraham

Lees Galaten 3: 13 en 14.

In deze tekst wordt gesproken over de zegen van Abraham. Wat houdt de zegen van Abraham in? Genesis 24:1 (NBV) geeft ons het antwoord.

In de tekst uit Galaten zien we de omwisseling: iedere vloek die op ons had moeten komen, kwam in plaats daarvan op Jezus zodat alle zegeningen die Hem toekwamen voor ons beschikbaar werden. Jezus is tot een vloek gemaakt in onze plaats, zodat wij de zegen van Abraham konden ontvangen. Op welke manier was Abraham dan gezegend? In Genesis staat dat God Abraham in alles zegende. De zegen van Abraham—die door Christus tot de heidenen (de niet-Joden, ons dus) is gekomen, omvat dus alle gebieden van ons leven, en die zegen kwam voor ons beschikbaar door geloof in de omwisseling die plaatsvond toen Jezus voor ons een vloek werd aan het kruis.

Minderwaardigheidsgevoelens

Jezus wordt onschuldig veroordeeld, afgewezen en verworpen. Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen (ook christenen) te kampen hebben met gevoelens van afwijzing en minderwaardigheid. Volgens mij heeft ieder mens in meer of mindere mate hiermee te maken. De macht van de zonde maakt meer kapot dan ons lief is: het vernietigt onze identiteit.

Minderwaardigheidsgevoelens en de daarbij horende angst en twijfel kunnen iedereen verlammen. Het is de macht van zonde in ons leven, die zegt dat je bent veroordeeld tot machteloosheid, afwijzing en minderwaardigheid. Maar het is de leugen die regeert, want niets is minder waar! Jezus heeft aan het kruis de macht van de zonde gebroken. Wij mogen onze minderwaardigheidsgevoelens en andere leugens inruilen voor de zekerheid te weten dat we Gods geliefde zonen en dochters zijn.

Lees Johannes 1:12 (NBV) samen hardop: *Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om Kinderen van God te worden.*

God heeft ons in Christus aangenomen als zijn kinderen en zo heeft Hij ons macht gegeven om kinderen van God te worden. Het is van levensbelang te weten wie we zijn in Christus Jezus. Door onze intimiteit met Jezus ontdekken we onze identiteit in Hem en ontvangen wij de autoriteit van Jezus!

Vraag

Er zijn nog steeds christenen die worstelen met gevoelens van minderwaardigheid. Hoe is dat met jou? Durf je te zeggen: 'ik ben een geliefd kind van God de Vader?' Of denk je

Op weg naar Pasen!

dat je nog niet goed genoeg beent? Welke leugen probeert jou nog in de greep van de gevolgen van de zonde te houden?

De doornenkroon stond vandaag centraal. Dit is het symbool van de vloek van de zonde. De vloek in ons leven brengt dorens en distels voort. Christus heeft ons daarvan vrijgekocht. Ook wij kunnen onder een vloek leven, soms al vanuit ons voorgeslacht. Dankzij het wonder van bevrijding kun je hiermee afrekenen.

Jij bepaalt zelf welke keuzes je maakt in je leven. Je hoeft geen slachtoffer te zijn van het verleden. Breek daarom met de leugens in je leven die jou op dit moment beïnvloeden.

Bron: De laatste 18 uur - Wilkin v.d. Kamp