

## Deel 6 Verzoening

### Advies

Neem eerst met elkaar deze handleiding door.

Kijk daarna deel 6 van: **Het wonder aan het kruis**.

Deze video van 15 minuten is te vinden bij de kringstudies op de site.

Sluit dan de avond af.

### Het zesde wonder van het kruis: Verzoening

#### Kerntekst

*Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. (Johannes 15:13)*

#### Op weg naar Golgotha

Pilatus geeft het bevel om Jezus te laten kruisigen. Jezus wordt gesommeerd zelf zijn kruis te dragen, dat wil zeggen: alleen de dwarsbalk (tussen de dertig en vijftig kilo). Als timmerman was Jezus gewend om zware balken op zijn schouders te dragen, maar dit keer lukt het hem niet. De weg naar Golgotha is smal en hellend, de bestrating slecht en bovendien perst er zich een mensenmenigte doorheen. Zijn schouders zijn kapot geslagen. Vermoedelijk viel hij enkele malen. Simon van Cyrene wordt gedwongen het kruis van Jezus over te nemen. Je kunt dit lezen in Lucas 23:26. Waarom moet Simon van Cyrene het kruis dragen? Wat is hier de betekenis van?

#### Kruis dragen!

In Lucas 9:23 zegt Jezus: *Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.*

Het volgen van Jezus is niet mogelijk zonder kruis dragen. Het vraagt volledige overgave van onszelf, jezelf verloochenen en dagelijks je kruis opnemen. Jezus heeft zich één gemaakt met ons en wij mogen ons één maken met Hem. Wij zijn met Hem gestorven. Jezus hing aan het kruis in mijn plaats. Door mijn schuld-en geloofsbelijdenis kan ik me nu één maken met Hem. Zelfverloochening is niet populair. Het is het tegenovergestelde van eigenliefde en zelfzucht (2 Timoteüs 3:2). Kruis dragen heeft te maken met het volgen van een Heer en Heiland die door de wereld verworpen en ter dood gebracht is. Zijn kruis moet ons kruis worden: wij moeten ons identificeren met de Gekruisigde en in zijn kruis leren roemen (Galaten 6:14) Omdat Christus aan de wereld is gestorven, ben jij ook aan de wereld gestorven. Dit is niet een eenmalig gebeuren. Elke dag opnieuw mag je beseffen dat je verbonden bent met de verworpen en gekruisigde Heer. Alleen zo kun je werkelijk navolgen (Galaten 2:20). Het kruis opnemen en (ver)dragen is onze opdracht als discipelen van Hem (Hebreeën 12:1-3) In de opgestane Heer vinden wij kracht om daarin te volharden.

#### Een martelende symfonie

Tegen negen uur in de morgen bereikt de stoet Golgotha. Hier worden de kleren van Jezus' lichaam gerukt. Uitgekleed voor de ogen van zijn eigen moeder en zijn geliefden. Te schande gezet voor zijn familie moet Hij met zijn rauw gezeselde schouders op de houten dwarsbalk gaan liggen en wordt Hij door Romeinse soldaten in enkele minuten vastgespijkerd aan het kruis (Jesaja 53:5).

## Op weg naar Pasen!

De zes uur durende kruisiging was voor Jezus een martelende symfonie van pijn, die verergerde bij elke beweging. Bloedend aan hoofd, rug, handen en voeten zag Jezus er zo verwond uit dat velen het niet langer konden aanzien en hun hoofd afwenden.

*Velen waren verbijsterd; zo mishandeld was Hij, zo geschonden, nauwelijks nog een mens...door iedereen veracht en verlaten. Een man getekend door lijden, een man die weet wat pijn is, een man voor wie men de ogen sluit; verguisd en niet in tel... Om onze zonden wordt Hij doorboord, onder onze schulden vermorzeld. De straf die Hij onderging bracht ons de vrede; de wonden die Hij opliep brachten ons genezing (Jesaja 52:14; 53: 3-5 GN)*

Zijn lippen waren gescheurd. Zijn mond en keel waren zo droog dat Hij niet kon slikken. De laatste keer dat Hij iets had gedronken was tijdens de Paasmaaltijd in de bovenzaal. Sindsdien had hij niet geslapen, was Hij de strijd met onze zonden aangegaan, was Hij geslagen, bespuugd, gezeseld en gekruisigd. Al die tijd had geen druppel vocht zijn keel verzacht. Zes uur lang hing Hij als een klomp rauw vlees aan het kruis. Nauwelijks is staat nog iets te zeggen, sprak Jezus de beroemd geworden woorden:

*Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen (Lucas 23:24)*

**Vraag:** Laat de woorden eens op je inwerken. Welke gedachten komen er in je op? Ben jij ook in staat om deze woorden uit te spreken als het gaat om je dagelijks leven en wat je allemaal meemaakt?

Aan het kruis maakt Jezus zijn eigen woorden waar: *je liefde voor je vrienden kan niet groter zijn dan wanneer je je leven voor hen geeft (Johannes 15:13)*. In het offer dat Jezus bracht, biedt Hij jou zijn vriendschap aan. Kijk naar Jezus en zie Gods liefde voor jou. Johannes schrijft hier later over: *God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. (1 Johannes 4:9-10 HB)*

### De zeven kruiswoorden

Jezus sprak in de tijd dat Hij aan het kruis hing zeven 'beroemd' geworden kruiswoorden:

1. *Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen! (Lucas 23:24)*
2. *Vrouw, zie uw zoon...(zoon), zie uw moeder! (Johannes 19:26-27)*
3. *Voorwaar, Ik zeg u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn (Lucas 23:43)*
4. *Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? (Matt.27:46, Marcus 15:34)*
5. *Ik heb dorst! (Johannes 19:28)*
6. *Het is volbracht! (Johannes 19:30)*
7. *Vader, in uw handen beveel ik mijn geest (Lucas 23:46)*

### Benen breken

De Joodse leiders vragen aan het einde van de dag aan de Romeinse gouverneur de kruisiging te beëindigen door de onderbenen van de veroordeelden met een ijzeren staaf te verbrijzelen. Meestal stierf het slachtoffer dan binnen en kwartier, omdat hij zijn lichaam niet langer omhoog kon opdrukken om zijn armen te ontlasten, waardoor hij uiteindelijk stikte. Zo breken de soldaten de benen van de twee misdadigers maar als de soldaat bij Jezus komt, ziet hij dat Jezus al gestorven is. Tot het laatste moment was Jezus de situatie volledig meester.

## Op weg naar Pasen!

Als de soldaten de benen van Jezus hadden gebroken, was het sterven van Jezus mensen werk geweest. De profetie uit Psalm 34:21 vertelt ons dat Jezus' sterven het werk van God was. Ze hebben Jezus niet vermoord. Hij gaf zijn leven vrijwillig, uit liefde voor jou.

### **Verzoening**

Stel je eens voor: jij en je beste vriend(in) hebben ruzie. De goede relatie die jullie hadden wordt hierdoor tot een breekpunt opgerekt. Je praat niet meer met elkaar, je vermijdt elkaar en de communicatie verloopt steeds moeizamer. Uiteindelijk worden jullie vreemden voor elkaar. Een degelijke situatie kan alleen door verzoening weer tot bloei komen. Als oude vrienden hun geschillen bijleggen en de relatie herstellen vindt verzoening plaats.

In 2 Korintiërs 5:18-19 staat: *En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.*

Ook in andere teksten in de Bijbel lezen we dat Christus ons met God verzoend heeft.

**Lees samen:** Romeinen 5:8 -12 en Colossenzen 1: 12-23.

Het feit dat wij verzoening nodig hadden duidt erop dat onze relatie met God was verbroken. Onze zonden hebben ons van Hem vervreemd. We waren vijanden van God.

### **Wilde God per se bloed zien?**

De basis weten we vaak nog wel: *Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats (Hebreeën 9:22)*. Doordat de mens gezondigd heeft, is er een breuk ontstaan tussen de Schepper en zijn schepselen. Het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23) God gebruikte deze geestelijke wet in zijn meesterplan. God wilde niet pers se bloed zien in de vorm van genoegdoening. Daar was en is het God helemaal niet om te doen. De enige manier waarop God ons van de slavernij van de zonde, ziekte en dood kon bevrijden was door Jezus te laten sterven zodat Hij de dood op eigen terrein kon over winnen.

In Hebreeën 2:14-15 (HB) lezen we: *Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is Hij ook een mens van vlees en bloed geworden; want alleen als mens kon Hij zo sterven en ze de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op die manier kon Hij de mensen, die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden.* God moest mens worden om te kunnen sterven. Alleen door te sterven zou Hij de duivel, die de macht over de dood had, kunnen onttronen. Jezus kon de duivel overwinnen op eigen terrein: Het dodenrijk.

In de Hebreeënbrief kun je ook lezen dat Jezus zowel Lam is, dat geslacht werd voor onze zonden, als ook de Hogepriester die met een gouden schaal, gevuld met bloed, de hemel is binnengegaan: *Christus kwam als hogepriester van het nieuwe verbond dat wij nu hebben. Hij is de grotere en meer volmaakte tent in de hemel binnengegaan, die niet door mensen is gemaakt en niet tot deze wereld behoort. Eens en voor altijd ging Hij met het bloed het Allerheiligste binnen en sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven. Maar dat was niet het bloed van bokken en kalveren; nee, het was zijn eigen bloed. En daarmee heeft Hij ons voor eeuwig van de zonde bevrijd (Hebreeën 9:11-12 HB).*

## Op weg naar Pasen!

De hogepriester heeft op Grote Verzoendag jaarlijks het bloed gesprenkeld op het altaar en vervolgens zeven keer op de aarde. Jezus deed het in omgekeerde volgorde. Als eeuwige Hogepriester heeft Hij eerst zijn bloed zevenmaal gesprenkeld op de aarde en daarna één keer op het altaar in de hemel.

Denk je eens in dat je een glimlach op het gezicht van de Vader ziet verschijnen toen Jezus de hemel binnenkwam. Misschien heeft Jezus tegen zijn Vader gezegd: 'Vader, ik heb het in de eerste plaats voor U gedaan!' De Vader had naar deze dag uitgekeken, de dag dat zijn verloren kinderen thuisgebracht zouden worden door de Zoon. Het is de prijs die Jezus heeft betaald dubbel en dwars waard geweest. Het kan niet anders of er moet een oorverdovend gejuich in de hemel zijn losgebarsten toen deze ontmoeting plaats vond.

Door te sterven aan het kruis heet Jezus verzoening gebracht door onze doodstraf te dragen en door onze bloedschuld op zich te nemen, zodat wij ons leven met God in orde kunnen maken.

Bron: De laatste 18 uur - Wilkin v.d. Kamp